



# De droom van Christoffel

## Algemene vragen

1. Wat gebeurt hier?
2. Hoe is het voor hoofdpersoonage/ander personage?
3. Wat zou jij doen?

## 1/ Waar pauzeer je?

---

Meestal lees je per blz.

Blz. 12-13 lezen we samen.

Blz. 17

Blz. 33-36 nemen we samen.

Blz. 37-41 nemen we ook samen (eerder snel doorlezen)

## 2/ Vragen per bladzijde?

---

### **Blz. 9**

Wat is een held?

Wie is jouw held? Wie is jouw heldin?

Kort op ingaan, zodat Iln. het woord held kennen en we dat wat gekaderd hebben.

### **Blz. 12-13**

*Nederlands blijft moeilijk & Met woorden bouw ik hier een nieuw leven*

Deze zinnen kan je herhalen en vragen of ze dit herkennen.

Welke woorden heb je nodig om een nieuw leven te bouwen.

### **Blz. 17**

*Ik spaar om letters te kopen.*

Een beetje uitleg over een letterkast en dat je als drukker letters aankoopt om ze te mogen gebruiken, is handig.

*Samen bouwen we aan onze droom.*

Wie werkt er allemaal?

### **Blz. 19**

*Zo groeien ideeën in hun hoofd.*

Hoe krijgen zij ideeën?

En hoe krijg jij nu ideeën? (link leggen naar smartphone/iPad, zo zien jongeren beelden en krijgen ze info)

### **Blz. 21 tot en met 25**

*Ben ik nu een slecht mens?*

*Is dit het einde?*

Je kan deze vragen herhalen.

Dan vragen: wat vertelt hij? En hoe voelt hij zich?

Die Index, wat staat daarop? Wat is dat? Kennen jullie censuur? (evtl. uitleggen)

Waarom kijkt Christoffel zo down/sip/ongelukkig op blz. 20, denken jullie nu?

### **Blz. 26-27-29**

*Boeken zijn mijn geschenk aan de wereld.*

Suggestie: eerder focussen op 'Boeken zijn kunst' dan op vluchten.

Mogelijke vragen:        Betekenen boeken iets op jou?  
                                     Zijn boeken kunst, vind je?

### **En dan gaan we naar 'nu'!**

### **Blz. 33-36**

*Tekenen. Schrappen.*

Nu kunnen we schrappen, Christoffel kon dat niet.

Algemene vraag: zijn letters mooi? Wat maakt ze mooi?

### **Blz. 37-41**

*Mijn held is al 400 jaar dood.*

Dat kan je herhalen, en dan terugdraaien naar blz. 39:

*Voor mij zijn letters alles.*

Wat is echt belangrijk voor Salwa? De letters? En wat wil ze eigenlijk doen met de letters?

*Schoonheid verbindt.*

Wat zegt ze hier over kunst?

*Woorden brengen geluk. Woorden zorgen voor begrip.*

Wat wil Salwa doen met haar woorden?

Wat vindt ze echt belangrijk?

Salwa gelooft in de kracht van woorden. En jij? Kan jij voorbeelden geven van woorden die geluk brengen?

Als je verder leest:

**Blz. 47**

*Hoe mooi kunnen rondjes zijn?*

Salwa kijkt naar letters. Herken je dat? Wat vind je daarvan?  
Waar kijk jij echt in detail naar?

**Blz. 49**

*Het was de mooiste dag van mijn leven.*

Wat is de mooiste dag? Wat maakt dit tot de mooiste dag?  
Brenge woorden dan geluk?

**Blz. 51**

Welke woorden vind je mooi?  
Welke regel geeft hoop?

**Blz. 53**

*Ze zijn kleine helden. Net als jij.*

Wat vind je daarvan?  
Wanneer voel jij je een kleine held?