



## Een lichtblauw kleurpotlood

De zon is door de stad gezakt,  
de daken gloeien na.  
Er brandt iets aan de horizon,  
zie ik vanwaar ik sta.

Ik kijk nog even door het raam  
en zie het avondrood.  
Dan ga ik slapen en ik droom  
een lichtblauw kleurpotlood

En in de morgen is het donker  
stilletjes weggegaan.  
De lucht is licht en heel misschien  
heb ik dat wel gedaan.

Ted van Lieshout

Uit: Een lichtblauw kleurpotlood en een hollend huis. Leopold, 1997.

[https://www.youtube.com/watch?v=hrltRP\\_B4uk](https://www.youtube.com/watch?v=hrltRP_B4uk)

