

**Lodovico Guicciardini, *Beschrijving van de hele Nederlanden, ook genoemd Nederduitsland*, Nederlandstalige uitgave uit 1612**

P 117-118

**Beschrijving van Lier**

De stad Lier ligt aan een kleine rivier, de Nete. De stad ligt op twee grote mijlen van Antwerpen en bijna even ver van Mechelen. Ze is aanzienlijk door haar ligging, maar nog meer door de kunst, wijsheid en behendigheid. Het is een fraaie en aangename stad met een zeer goede, beleefde en bescheiden bevolking. De stad wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe huizen en groeit in rijkdom omwille van de handelaars van de stad Antwerpen die naar hier komen. Hier is een zeer vermaarde en voortreffelijke ossenmarkt die één dag per week doorgaat, vanaf het feest van Sint-Jan tot het feest van Sint-Martinus.

BIJVOEGSEL

[Lier kreeg het voorrecht tot het houden van deze markt in 1309 van hertog Jan van Brabant.]

P 118

Daar wordt een wonderlijk grote hoeveelheid ossen verhandeld.

BIJVOEGSEL

[In Lier zijn op de ossenmarkt op één dag wel eens 15.000 ossen verkocht. Gewoonlijk worden in de slachttijd 11.000 tot 14.000 ossen op een marktdag verkocht. Deze stad bloeide eertijds ook door het groot aantal scholen, zelfs tot 32 in aantal.]

Tegenwoordig maakt men hier veel laken en andere koopwaren.

BIJVOEGSEL

[Het grondgebied van deze stad valt onder de jurisdictie van een van de vier hoofdrechtbanken van het hertogdom Brabant.

Nadat de Spanjaarden het gebied verlaten hadden, viel de stad in handen van de Staten-Generaal. Hoewel ze goed verdedigd was, werd ze door een list van de

Schotse kapitein<sup>1</sup> Semple op 2 augustus 1582 aan de prins van Parma overgeleverd op de volgende manier. Deze kapitein was de dag voordien uit de stad vertrokken omdat hij, zoals hij zei, buit wilde maken op de Spanjaarden. Hij ontmoette zoals afgesproken de heer van Haultepenne<sup>2</sup> met zijn troepen. Samen keerden ze terug naar de stad. Daar zei de kapitein dat hij een goede buit had meegebracht en vroeg hij om de poort te openen. Hij beweerde dat de vijand hem zou achtervolgen om die buit terug te pakken als hij niet onmiddellijk in de stad werd binnengelaten. Toen de poorten geopend waren, liet hij rond de zeshonderd Spaanse ruiters binnen die de heer van Haultepenne in de omliggende garnizoenen had verzameld. Eens in de stad hebben ze veel mensen vermoord en de stad vreselijk geplunderd.

Op 14 oktober 1595 heeft Charles de Héraugière, de gouverneur van Breda, 's morgens vroeg de stad verrast met een aanval. Hij doorbrak de Mechelse poort, vermoordde de eerste schildwacht, verwondde de tweede en nam de overige schildwachten gevangen. De burgers en het garnizoen hebben zich gedurende vier uur dapper verweerd, waarbij er velen sneuvelden. Maar toen de gouverneur van de stad zag dat ze te zwak waren, heeft hij de Lisperpoort ingenomen en bezet. Hij heeft dan enkele garnizoenen Spanjaarden uit de citadel van Antwerpen en burgers van Antwerpen en Mechelen te hulp geroepen. Met grote moed hebben ze de vijand aangevallen en hebben dan enkelen die nog plunderden en met buit beladen waren met geweld de stad uitgejaagd. De vijand verloor meer dan driehonderd man, allen gedood of verdronken. En zo werd de stad tweemaal op eenzelfde dag ingenomen.]

---

<sup>1</sup> William

<sup>2</sup> Claude de Berlaymont

L. Guicciardini, *Beschrijving van de Nederlanden*, Nederlandstalige uitgave, 1612  
Beschrijving van Lier, p. 117-118